

Duitsers in De Rijk

De eerste keer dat er Duitse uniformen in De Rijk te zien waren veroorzaakte dat heel wat opschudding onder de huwbare meisjes in het dorp. Er liepen twee officieren van de Duitse Luftwaffe door het dorp, die met grote nieuwsgierigheid werden nagestaard. Maar dat was nog vóór de Duitse inval in de meidagen van 1940! Het waren piloten, die boven het toen nog neutrale grondgebied van Nederland waren neergeschoten en vervolgens in Fort Spijkerboor waren geïnterneerd. Na enige weken mochten ze op hun officierswoord ook wel eens buiten het fort gaan wandelen.

Na de bezetting duurde het nog enige tijd, voor we de groene uniformen van het Duitse leger zagen. Een enkele keer fietsten een paar soldaten met het geweer op de rug door het dorp. Maar meer dan dat deden ze niet.

In 1944 werd het gedeelte van de polder ten zuiden van De Rijk geïnnundeerd en ontstond er een grote watervlakte op de plaats waar nu de nieuwe uitbouw van De Rijk heeft plaatsgevonden.

Die watervlakte werd in de winter een enorme ijsvlakte, waar niet op geschaatst mocht worden. Maar we deden het toch. Toen ik daar rustig en me zeer vrij voelend op mijn houten noren overheen reed, fietste er over de Beemsterringdijk weer zo'n patrouille. Ze stapten van hun fietsen en begonnen van de andere zijde van de ringsloot dreigend tegen me te schreeuwen. Maar ik wist dat het een machteloos gekrijs was. Ze konden me toch niet bereiken, ook al vuurde een van hen een waarschuwingsschot af. Ik schaatste gewoon verder, maar ben toch maar naar huis teruggekeerd.

Doch één keer was het goed raak, toen er vijandelijke piloten uit hun aangeschoten vliegtuig waren gesprongen. Ze waren door een paar jongens uit het verzet opgevangen en als repressaille werden tientallen jonge mannen opgepakt, die naar Duitsland werden afgevoerd.

Pas na de oorlog kwamen de meesten weer terug.